

De luchtballon

Tekst en muziek: M. Schreijenberg
E. Hartkamp

Ik vlieg met jou in een lucht - bal - lon,— hoog in de lucht heel de

we - reld rond.— Sa - men op zoek naar een mooi pa - ra - dijs.— Wij

gaan met z'n twee - ën op reis. Ik lig te dro - men de

nacht is mijn vriend,— hij brengt me steeds dich - ter bij jou.—

Veel fan - ta - sie— en die ik steedsweer vind— den - kend al - leen maar aan

jou— ik zou wil - len zwe - ven op weg naar ge - luk.—

waar het ter we - reld ook is. Kom stap maar in— 't wordt een

prach - ti - ge vlucht.— Ik wil niet dat jij dit nu mist. Ik vlieg met jou in een

Refrein

lucht - bal - lon, hoog in de lucht heel de we - reld rond

Sa - men op zoek naar een mooi pa - ra - dijs. Wij gaan met z'n twee - ën op

reis. Want er moet er - gens een plek - je zijn

waar wij voor al - tijd ge - luk - kig zijn. Ga met me mee en vraag me

niet waar - om we gaan met een lucht - bal - lon.

2. 't Lijkt wel een sprookje, een mooi avontuur
 De sterren die zijn als het licht
 Niemand die wijst je de weg naar 't geluk
 Maar ik zie aan jou gezicht
 Dat je op zoek bent
 En bij mij wilt zijn
 Liefde brengt ons bij elkaar
 Ik breng je daar waar wij steeds samen zijn
 Kom maak al mijn dromen nu waar